

Was essen wir heute? (wat eten we vandaag?)

Mittwoch 3. Juli 2024

Ontbijt – Frühstück

* Buffet

Lunch – Mittagessen

- Hühnernuggets
- Rösti
- Nachtisch: Schokomousse

Diner – Abendessen

- Hamburger = Frikadelle
- Pommes Frites die wir gestern versprochen haben
- Nachtisch: vielleicht heute crème brûlée

Was tun wir heute? (wat doen we vandaag?)

Mittwoch 3. Juli 2024

- 7:30 opstaan
- 8:00 ontbijt
- 9:30 Rundgang Schatzberg
- 12:30 middagmaal
- 14:00 Überraschung!
- 18:00 avondeten
- 19:30 casinoavond d'El Patron



Mittwoch 3. Juli 2024

Der Danny-Mauer (De Danny-muur)

Na een regenachtige dag dienden de spieren van de jongelieden op dinsdag dringend getest te worden en daarvoor haalden de begeleiders hun geheime wapen boven, namelijk mr. Dullaert. Al jarenlang stippelt hij op oude landkaarten wandelroutes uit alsof ze voor zichzelf zouden zijn. Dat hij daarbij steeds de steilste Ziegenpfade (geitenpaden) opzoekt, zullen we met z'n allen geweten hebben. Na enkele pittige Haarnadelkurven (haarspeldbochten) doemde een Wadenbeißer (kuitenbijter) van je welste op. Wie de Spaanse Angliru of Italiaanse Mortirolo kent, heeft een uitstekende referentie van de hellingsgraad die we dienden te overwinnen. Onversaagd begonnen alle Buben und Dirdln (jongens en meisjes) aan deze calvarietocht. Ze trapten al snel op hun adem (en hun tong), enkelgewrichten werden schwer (zwaar) op de proef gesteld, achillespezen tot het uiterste uitgerekt. Velen kraakten, maar niemand brak finaal. Het bewijst eens te meer dat we met een groep Draufgänger (doorzetters) te maken hebben. Na de tocht werd nog stevig nagekaart over de naamloze helling. De begeleiders doopten haar dan ook unaniem tot de Danny-Mauer (Danny-muur) naar haar ontdekker.

Wetter in Tirol (het weer in Tirol)



Zimmer frei in Tirol (kamer beschikbaar in Tirol)

Podiumplätze (podiumplaatsen)

Das schönste Zimmer : (de gouden bezem) Sander, Yarne, Tibo
Der ruhigste Tisch : (de gouden talloor) Billy, Tieme, Daan S. Ilyas
Bergziege des Tages : (bollekestrui) Zoédi
Gelben Tricot : Thibeau

Österreichisch für Anfänger (Oostenrijks voor beginners)

Ook vandaag gaan we jullie een aantal nieuwe woordjes aanleren.

Oostenrijks	Nederlands	uitspraak
Ziegenpfade	Geitenpaden	Tsiegunpfaade
Haarnadelkurven	Haarspeldbochten	Haarnaadulkoervun
Wadenbeißer	Kuitenbijter	Vaadunbaajsur
schwer	Zwaar	sjweer
Draufgänger	Doorzetters	draufgengur
Stäbchen	Stokje	sjteepgun
Ruhe	Rust	Roeë
Breischule	Papschool	braaisjoele
Piepsen	Piepen	piepsun
Pfeilerbeißers	Pilaarbijters	pfaajlurbaajsur
Tüte	Zakje	Tuute
Gewitter	Onweer	guvieter

Neue Helden im Drachental (nieuwe helden in het Drakendal)

In het Drachental (Drakendal) vocht mr. Dullaert vorig jaar nog heroïsch met een draak waarbij hij een tand verloor. Onze heldhaftige wiskundeleraar geniet intussen van een welverdiend pensioen. Het was aan zijn onderdanen om nu een tandje bij te steken en dat deden er drie met verve en Blut, Schweiß und Tränen (bloed, zweet en tranen).

Yarne Smet bijvoorbeeld ging de strijd aan met de zwaartekracht: een oneerlijk duel waarbij hij zijn evenwicht verloor en de grond kuste, wat uitmondde in een bloederig tafereel. Het leverde hem een gehavende knie op, maar tonnen respect, want zeg nu zelf, wie durft de wetten van de fysica zo te tarten als Yarne?

Op het voetbalveld parelden de zweetdruppels rijkelijk. Axelle Fransen duelleerde er met een Oostenrijkse knul, maar wist hem met een schouderduw uit te schakelen. Hij wilde even later revanche nemen via Nette D'hamers, maar zij stak daar een Stäbchen (stokje) voor. Ze greep hem vast bij zijn T-shirt, uit zelfverdediging uiteraard.

De overige onderdanen vermaakten zich inmiddels nietsvermoedend met enkele ritjes op de rodelbaan. En zo keerde de Ruhe (rust) dankzij onze helden terug in het dal.

Universalmensch (Homo universalis)

Het is niet netjes om iemand uit te sluiten. Zulks leer je reeds in die Breischule (papschool). Zeker in het zeer katholieke Auffach wordt deze waarde zeer hoog in die Fahne (het vaandel) gedragen.

Groot was de consternatie bij de echte autochtone Pfeilerbeißers (pilarenbijters) die naar goede gewoonte tijdens hun avondwandelingetje na hun Wiederschnitzel mit kartoffeln (weeral schnitzel mi petetten) eens komen piepsen (piepen) bij de burens aus Belgien.

Zij zagen immers de jeugd een spel spelen waar het net de bedoeling is elkaar glashard in der Tüte zu setzen (in 't zak te zetten). Ze zagen het ene na het andere kind rausgeschmissen werden (eruit gewipt worden). Erger nog! De Spielmeisterin (spelleider) juichte dit nog toe ook! Door de microfoon dan nog! Habe Sie gewusst dass jetzt von seinem Leben! (hededanouvanzelevenalgeweten!)

Omdat de Kinderschutzdienst (dienst der kinderbescherming) door weggespoelde bruggen in het dal tijdens de zware Gewitter (onweders) onbereikbaar was. Werd der Pfarrer (priester) in zijn pastorij opnieuw overspoeld... Niet door water deze keer, maar wel door de verontwaardigde Gemeindemitglieder (parochianen) die het thema Halloween indachtig, een Teufelsexzismus (duiveluitdrijving) eisten. Mevrouw Drumont wordt morgen ausgeliefert (uitgeleverd). Moge helse vuren haar deel zijn. Amen.

Ah ja! Misschien niet onbelangrijk om te melden: de winnaar van deze Homo universalis Auffach 2024 is Thibeaun Van Hoyweghen. Eeuwige roem zal zijn deel zijn. GRATULIERE!



2



1



3